

ONTMOETING MET ZUTPHEN

Tekst:Eke Mannink

Muziek:Wolfram Reisiger

F F/A B \flat C F F/A B \flat C F F/A B \flat C Dm B \flat C

Zang



F F/A B \flat B \flat /C F F B \flat C



Ik heb in je IJs-sel ge - zwom-men, me zacht aan je ge-vels ge -

Dm B \flat C C \sharp dim B \flat /D C



warmd, liefst had ik je zacht-jes om - armd, was ik in al je to-rens ge klom - men. Heb me

F B \flat C Dm



wel aan je schoon-heid ge - laafd nog en ge - noot van je klok-ken-spel to - nen. Was heel

B \flat C B \flat C



grag in je cen-trum gaan wo - nen, weet me bij-na al aan je ver - slaafd. Toch ben ik

F F/A B \flat B \flat /C F F/A B \flat B \flat /C



stil en be-heersd weer ver - trok-ken, ging je grens o - ver aar - zel-de niet. Een-maal

F F/A B \flat C Dm B \flat



weg voel ik jou zacht-jes lok-ken, zit ik thuis met mijn een-zaam ver - driet, dat ik

B \flat /C F F/A Gm B \flat /C F



voel, ge - do-seerd, steeds in schrok-ken, daar-om vang ik je t'rug in een lied.